

# ZOMERKAMP

## De Zeeverko's

Ik ben dit jaar voor het eerst met de zeeverkeners op zomerkamp geweest. Het was wel erg leuk maar wel erg zwaar en eng (vooral de leiding). Die leiding wil je gewoon niet beter kennen als zaterdag s'avonds in de bar.....eigenlijk dan ook al niet maar het moet toch maar. Zoals ik al zei was het varen bijvoorbeeld erg leuk maar ik vond dat de boot wel erg schuin en snel ging bij windkracht 3. Ik vond dat eigenlijk best wel eng. De boot ging zelfs zo schuin dat er water in de boot kwam, sinds dien hou ik niet meer zo van water. We moesten hozen en de leiding wilde nieteens meehelpen met hozen. Ze zeiden dat de boot toch niet kon zinken.....dat heb ik gezien ja. Het regende op een gegeven moment en we waren aan het varen, er kwam al weer water in de boot dus wij hozen, de leiding zat dit keer in een aparte boot en wilde nog steeds niet hozen, dus hun boot liep vol en omdat ze nog steeds niet wilde hozen kwam de leiding met elkaar, in goed overleg (al vechtend), met een *BRILJANT* plan, ja ja, ze gingen dus gaatjes in de boot boren zodat het water eruit kon lopen. (echt onze leiding weer). Maar goed wij dus de hele volgende dag bezig geweest met het lichten van *hun* boot. Lekker gezellig dus.

Op dinsdag werd ik gedoopt samen met nog een paar andere stramme jongens. De kampdoop was helemaal niet leuk want we moesten geblinddoekt door de modder heen kruipen en ik heb een hekel aan modder. Verder moesten we ook nog een bier met azijn drinken, zonde van het bier dus. Ik hoop echt zelf nooit een kampdoop meer te ondergaan.

Op woensdag moesten we een heeeeele lange en heeeeele zware dropping lopen. We moesten eerst al om negen uur naar bed, een uur eerder als normaal,

dus toen we eindelijk sliepen werden we weer van ons matje getrokken (om een uur of twaalf) we werden geblinddoekt achter op gehuurde fietsen de boot ingereden en vervolgens gedropt op een eilandje waar we een bord vonden dat we op de Neeltje Jans zaten of zo. Rot eiland ze hadden niet eens een bar of zo iets, iets waar je cola kon krijgen. De dropping duurde ook heel erg lang, we konden de weg niet terug vinden dus werden we na twee uur al weer opgehaald door de politie want die apen vonden het niet eens goed dat we de deltawerken lek hadden gemaakt. Ze zeiden dat wij een of ander vaag woord waren of zo, iets van *VANDALISTEN* of zo iets. Toen werden we weer opgehaald door onze leiding bij het bureau *halt*, toen kreeg ons groepje de rest van de week korvee.

Zo'n beetje iedere avond waren er een paar van onze leden en leiding die een beetje aan het freaken waren. Wat het precies inhoud weet ik nog steeds niet maar ik weet wel dat er dat er bij de een handboeien en bij de ander een zweepje in de tent lag.....ik heb het geblinddoekt meegemaakt en ik vond het best wel lekker.

De rest van ons kamp hebben we een beetje niets zitten doen, ja behalve dan het grote stramme-rot spel. Maar het beste vond ik nog wel dat we iedere dag gewoon laat naar bed mochten, wel om tien uur, en dan mochten we zelfs nog een kwartiertje met elkaar spelen.

Groetjes en tot de volgende scoutcourier, wij wachten nog steeds op de ware gebeurtenissen van het zeeverko zomerkamp.

THE TRUTH IS OUT THERE.