

# Zomerkamp Dinsdagavond verkenner



Twee ijverige verkennertjes zeiden het volgende over het zomerkamp: Op het zomerkamp hebben bijna geen reet gedaan, omdat de leiding ook geen reet uitvoerde. Het enige wat de leiding deed was voetballen dat was dan ook alles wat ze deden. Het programma stelde ook al niks voor. De eerste dag hebben we de tenten op gezet, gevoetbald en het kamp-

dag hebben we zitten kloten en er was een disco. De disco was bij het kampgebouw. Daar zagen we lekkere wijven. De wijven kwamen uit Montfoort en waren ongeveer 12/13 jaar. (hiermee was het kamp voor Hans K al helemaal geslaagd). Een van de meisjes wilde eerst wat met Leon en daarna met Woutertje P en daarna kreeg ze wat met Danny. Danny was

de ergste verkenner. De vierde dag hebben we de eerste dag van de hike gelopen. (yes, we deden wat) De eerste dag van de hike was mooi en niet zo zwaar maar wel lang. De posten waren slecht verzorgd. 's Avonds nadat ome Ad het eten had klaar gemaakt stond er nog een klein blauw benzinebrandertje aan en Wouter vond het nodig om daarmee zijn broek in de fik te zetten. Het gevolg van dit ongeval was een ernstige tweede- á derdegraads brandwond. De oppervlakte van de wond was ongeveer 17 bij 10 cm. De vijfde dag hebben we het tweede deel van de hike gelopen. We moesten twee

keer om een meertje lopen. Dit was niet nodig, de leiding had ons te grazen genomen. Tijdens de hike zijn we naar een mooie uitkijktoren gegaan. De zesde dag hebben we gevoetbald en zijn we weereens naar de wijven uit Montfoort gegaan. De leiding vond dat wel best dat wij konstant bij de wijven uit Montfoort zaten, want dan konden ze zelf lekker voor

de tent hangen en bier drinken. De leiding was sloom, ze gedroegen zich sloom. Het recept van het kampdoop papje: Oude rijst, macaroni, pindakaas, water, koffie, rum, jam, stroop, suiker, dode bladeren, spuig van Johan, Bram en Elias, heel veel witte peper, broodkruimels en ketjap. Even roeren tot een glad papje. En dan.....  
**SMULLEN MAAR**



vuur aangestoken. De tweede dag hebben we gevoetbald en het kampvuur aangestoken. De derde