

# Baden Powelldag

(geen verslag)

Was jij er bij Willem?

Ja.

En was je er als de kippen bij?

Ja.

Of, ehah, heb je de kat uit de boom gekerkt?

Nee.

Hoe viel die?

Lekkah.

Enne, heb je hem nog op z'n staart getrapt?

Ja.

Hoe werd je vervoerd?

Dat wil je niet weten, ik wilde kedekkedeng met de trein.

Ging er dan geen trein?

Nee, Guus had griep.

Heb je nog een beetje geaquajogt?

Ja, ik ben vet anabool.

Span ze dan eens aan?

Grubbel, hehehe.

Ja, ze zijn geweldig, heb je er nog meer?

Ja.

Was het een feestje?

Ja, best wel, alles.

Enne, waarom bleef Lex niet drijven?

Geen s.. boven de 60 kilo.

Nu krijg je klappen he?

Ehe ehe ehe.

Wat trill je nu?

Ik ben al aan het rennen.

Wie beschermt je nu?

Mijn maten.

Oh, interessant, wat zijn je maten?

45, 106, 90.

En wat is het reservégesta?

Eh, 9, want daar kun je Pocahontaszooi mee winnen.

Ehenhrhrhrhrheheheh-

Dit was een experimenteel verhoor tussen Willem en Frispeer, die beiden de BP-dag met hun volle verstand hebben meegemaakt. Zo zie je maar weer, hoe raar de dingen soms kunnen gaan. Want een kat in het nauw maakt rare sprongen en maak dat de kat maar wijs. Als hij niet van huis is, want anders.... Heb je weer tien katten in de lucht in plaats van een in het bukkie.

